



Uitnodiging gemeentedag 2024

Het is weer zo ver! De gemeentedag! Op D.V. zaterdag 21 september organiseren we weer een gezellige dag voor iedereen die via welke weg (kerktelefoon, YouTube, af en toe bezoeker, enz.) dan ook bij onze gemeente betrokken is. Een dag waarop we op een ontspannen (en misschien een beetje fanatieke) manier met elkaar het nieuwe seizoen van het winterwerk mogen starten.

Wij vinden het leuk als u/jij daarbij kunt zijn, dus geef je op via een van de volgende manieren: E-mail, telefoon (bellen, sms of whatsapp) of door het onderstaande strookje in te leveren.

S.v.p. opgeven vóór 14 september (i.v.m. eten) bij:

Armanda Bouman, Langenhof 19 (brievenbus zit in de muur naast de voordeur)

✉ startdaghervormdandel@gmail.com

☎ 06-13027257

Er is uiteraard ook weer vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen. U kunt dit dan bij uw opgave aangeven. Mochten de kosten u/jou ervan weerhouden om te komen, geef dit dan aan bij uw wijkouderling.

Kosten:

0 – 3 jaar: Gratis

4 – 10 jaar: € 2,50

11+ jaar: € 5,00



Er kan naast contant ook digitaal betaald worden. Scan hiervoor de QR code hierboven. Het bedrag moet u zelf nog invullen.

Let op! Wij willen u vragen om uw eigen bestek, borden en glazen mee te nemen.

Het thema van dit jaar is 'Dat je groeien mag'. In het komende seizoen gaan we kijken naar het geloof als wijnrank. We staan allemaal in Gods liefde geworteld, zoals een wijnrank in de grond staat. Daarin mogen wij groeien, worden gesnoeid en brengen vrucht voort. Hoe kunnen wij elkaar hierin helpen?

Hopelijk allemaal tot ziens op D.V. zaterdag 21 september!



Naam/namen + leeftijd kinderen: _____

Ik ben aanwezig voor:

(aankruisen wat van toepassing is)

- De hele gemeentedag
- Alleen het middagprogramma
- Alleen het eten

Als u opgehaald en thuis gebracht wilt worden dan graag hieronder uw adres invullen:

Ik betaal:

Digitaal

Contant op de gemeentedag



Programma gemeentedag zaterdag 21 september 2024

Locatie: Hoge Maasdijk 148 a, Andel

- Vanaf 14.30 uur** Inloop en welkom met koffie/thee/fris
- ± 15.00 uur** Uitleg over het programma. Mocht u dit niet zien zitten ook dan blijft u natuurlijk welkom om op het terras te blijven zitten en te kijken. Er zal ook heel de dag een springkussen zijn voor de (kleinste) kinderen. Voor de echte durfals is het handig om schone kleding mee te nemen.
- ± 17.00 uur** Opening maaltijd met gebed en Bijbellezen.
- ± 17.15 uur** Eten en ontmoeting. Er zal gezorgd worden voor broodjes hamburger en knakworst. Ook zullen er salades zijn. Verder zal er een vuurton staan waar we lekker marshmallows en brood kunnen roosteren.

