

Nieuwsbrief Diaconie Hervormd Andel

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van onze diaconie. Een van onze doelstellingen uit het beleidsplan is dat we u als gemeente meer meenemen bij het werk van onze diaconie. Zo hebben we besloten om u regelmatig op de hoogte te brengen door middel van een nieuwsbrief. Diaconaat bedrijven we met de gehele gemeente, en zo willen we meer met u als gemeente samenwerken. We hopen daar de komende tijd meer invulling aan te geven, en mocht u daarin willen meehelpen horen we dat graag!

Veel leesplezier en Gods zegen,

De Diaconie

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar had ik de liefde niet, het baatte mij niets.

1 Korinthe 13:3

Vogelaar

Een tijd geleden is Dominee vogelaar met zijn gezin opnieuw teruggekeerd naar Sulawesi. Hier gaat hij opnieuw bouwen aan Gods gemeente. Vogelaar ging pas geleden voor in Andel waarna wij een paar weken later bij zijn uitzendingdienst waren in Den Haag. Daar waren ook de andere deelgenoten gemeenten aanwezig. Mooi om zo met elkaar het gezin Gods zegen toe te wensen, en we hopen dat ze daar een goede tijd hebben en veel kunnen bereiken met het Evangelie.

Speciale aandacht gaat ook uit naar een project dat hij heeft om afgelegen gemeenten te bezoeken en op te bouwen. Soms meerdere uren op de motor om bij mede christenen te komen en daar aan Zijn gemeente te bouwen. Kijk vooral eens op de volgende website:

<https://www.gzb.nl/projecten/indonesie-training-en-bouwmaterialen-voor-gemeenten-in-geïsoleerd-gebied>

Daar staat alles over dit mooie project en kunt u ook afbeeldingen zien hoe het er daar daadwerkelijk uit ziet.

Hospice Altena

Graag geven we u ook een korte update over Hospice Altena, een project dichtbij wat wij ondersteunen:

Groot nieuws! Met enthousiasme en diepe dankbaarheid kondigen we aan dat Hospice Altena, dankzij de ongekende steun en vrijgevigheid van onze donateurs, de grond in Sleenwijk medio maart definitief heeft aangekocht. Dit is een grote stap voorwaarts in onze missie om hoogwaardige palliatieve zorg beschikbaar te maken voor iedereen in onze gemeenschap.

We zijn blij te horen dat het proces langzaam maar gestaag doorgaat zodat inwoners van Altena dicht bij huis gebruik kunnen gaan maken van een Hospice.

Beleidsplan

Aan de hand van ons beleidsplan zijn we druk aan de slag met verschillende onderwerpen. Een update daarvan leest u hier:

Website

De afgelopen maand de websitepagina van de diaconie helemaal bij de tijd gebracht. Kijk vooral eens rond op de website waar onder andere onze missie en visie te lezen zijn.

Netwerk

Afgelopen maanden hebben we ons samen met de gereformeerde kerk ingespannen om Netwerk nieuw leven in te blazen.

Wat is Netwerk eigenlijk?

Het doel van Net-Werk is dat we naar elkaar omzien, kerkelijk of niet kerkelijk, samen een gemeenschap vormen en elkaar steunen en helpen op het moment dat het even wat moeilijker gaat.

Dit gebeurt door hand en span diensten, een ritje naar het ziekenhuis of juist een bakje koffie of thee.

Vertel vooral rond in uw buurt dat Netwerk er is, zo kunnen we onze naasten helpen en ook een stukje laten zien van wat God in ons leven betekent.

Gezamenlijke actie Gereformeerd en Hervormd Andel: Buurtkastje

De diaconieën van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente in Andel nemen het voortouw voor een nieuw initiatief: het Buurtkastje. In tijden van hoge kosten en inflatie willen we onze gemeenschap ondersteunen en een praktische invulling geven aan onze diaconale taak.

Het doel van het Buurtkastje is eenvoudig maar krachtig: het delen van houdbare levensmiddelen, vooral voor degenen die het financieel zwaar hebben. Mensen in nood kunnen hieruit nemen wat ze nodig hebben, terwijl anderen die iets kunnen missen, wat in het kastje kunnen plaatsen. Ook douche- en toiletartikelen zijn welkom.

Ons motto is duidelijk: "Neem mee wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen." Er wordt op dit moment een projectgroep opgezet om dit mooie project op te starten. De locatie van het Buurtkastje wordt binnenkort definitief bepaald, waarschijnlijk bij het parkeerterrein van de Zijhof van de Gereformeerde Kerk.

Laten we samen zorgen voor onze gemeenschap, voedselverspilling verminderen en degenen die het nodig hebben een helpende hand bieden.

SchuldHulpMaatje Altena

We hebben in onze vergadering besloten ons te verbinden door een jaarlijkse gift aan Schuldhulpmaatje Altena. Schuldhulpmaatje is opgezet vanuit de gezamenlijke kerken in Altena, en staat nauw in contact met alle professionele (overheids- en gemeentelijke) instanties. Ze hebben expertise die bij ons ontbreekt, en waar we op terug kunnen vallen wanneer het soms erg specifiek wordt. SchuldHulpMaatje laat zich leiden door de Bijbel en Gods genadewoord, en het is mooi te horen dat er al verschillende mensen geholpen zijn binnen de gemeente Altena.

Wie weet kunt u hulp gebruiken, of kent u iemand die hulp nodig heeft. Kijk dan vooral eens op hun website!

Doel, van Schuldhulpmaatje

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op

persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Persoonlijk woord

Dit is het einde van onze eerste nieuwsbrief, en ik hoop dat u een beter inzicht hebt gekregen van wat de diaconie doet. Naast deze zichtbare dingen doen we ook veel onzichtbaar werk waarbij uw gaven op de juiste plek terecht komen. Ik ben blij dat we samen met onze gemeente onze naasten mogen helpen. Toch leeft het verlangen dit meer te laten groeien binnen onze gemeente in Andel. Het is niet alleen geld geven, maar juist ook omzien naar elkaar door een bezoeking, autoritje of project opzetten. Ik hoop dat we hier de komende jaren als gemeente in mogen groeien.

Een mooi voorbeeld van diaconaat vanuit onze gemeente is een appje wat we van een gemeentelid kregen met het idee van het Buurtkastje. Dit idee leefde ook bij de gereformeerde kerk en zo hebben we dit opgestart.

Ideeën zijn altijd van harte welkom, zo kunnen we samen een stukje laten zien van Gods Koninkrijk in Andel.

Jannick Pelle